

STEPHAN VAN DEN BERG OLYMPISCH KAMPIOEN BLIJFT NAAR NIEUWE UITDAGINGEN ZOEKEN



“IK VIND HET GAAF OM MET ZIJN TWEËN, MET SERIEUS HARDE WIND OVER DIE NOORDZEE TE VAREN”

Op zijn tweeënvijftigste is oud windsurfkampioen **Stephan van den Berg** nog geen spat veranderd. Zijn haar is misschien iets grijzer geworden, en zo razendsnel als vroeger, dat is hij nu niet meer. Toch is Stephan van den Berg in hart en nieren nog steeds diezelfde gepassioneerde watersporter. En of hij nou met een kite, een windsurfzeil of een SUP het water op gaat, dat maakt hem nu eigenlijk niet meer uit. Maar waar vindt je als watersporter nog die verslavende uitdaging, wanneer je je topsportcarrière hebt verruild voor een burgerlijk leven?

Wedstrijden varen, dat doet hij niet meer. Na jarenlang het windsurfen gedomineerd te hebben en op de Olympische Spelen van 1984 een gouden plak te hebben gehaald, had Stephan er op zijn dertigste genoeg van. Hij wilde niet meer uit zijn koffer leven en hij had behoefte om zijn andere interesses verder te ontwikkelen. Het ondernemerschap lonkte en hij zei zijn leven als topsporter vaarwel. 'Ik wilde wat anders,' zo vertelt Stephan. 'Na vijftien jaar vol voor het windsurfen te hebben geleefd, wilde ik graag een normaal bestaan opbouwen. Ik wilde meer zijn dan Stephan, die surfer. Ik ben nu gewoon Stephan, een vader met kinderen en een huis. Ik vind het fijn om mijn creativiteit van het topsportersbestaan in mijn winkel (Van den Berg Surf in Hoorn, red.) te steken. Bij het verkopen van de surfspullen kan ik mijn ervaring als wedstrijdsurfer bovendien goed gebruiken.'

De zee, de wind en de golven blijven aan hem trekken. Afhankelijk van de weersomstandigheden staat hij op de SUP, de windsurfplank of hij hangt aan een kite. 'Ik vind het gewoon lekker om fit te blijven,' zegt hij. 'In de winter schaats ik ook en zomers skeeler ik. Waarom zou je binnen sporten als dat ook buiten kan? Veel van mijn leeftijdsgenoten

zijn te druk met hun werk of hun gezin en bewegen weinig. Ik begrijp dat niet. Ik vind het heerlijk om na een dag hard werken mijn huis in Hoorn uit te lopen en samen met mijn vrouw op het IJsselmeer te suppen. Zo maak ik mijn hoofd leeg.'

Ook nu hij wat ouder is, is Stephan van den Berg nog steeds geen gemiddelde surfer. Hij blijft op zoek naar uitdagingen en maakt samen met zijn zoon Kai en zijn goede vriend Sander Wolfensberger regelmatig urenlange tochten (van zo'n 180 km) met een kite langs de Waddeneilanden. 'Het gaat ons niet om de afstand die we afleggen,' zegt hij. 'Nee, wij varen op de mooiste dagen van het jaar, waarbij er een strakke wind staat en we in waanzinnige omstandigheden kunnen varen. Voor de kust van Vlieland en Terschelling rijden wij de ene na de andere mooie golf en daar genieten we dan met volle teugen van. Nederland kan zo verschrikkelijk goed zijn en er zijn niet veel mensen die zich dat realiseren. Maar je moet dan wel juist op die ene goede dag gaan, hè.'

In hun eeuwige strijd met de zee hebben Sander en Stephan nu een nieuw plan bedacht. Als de omstandigheden goed zijn (dat betekent

onder andere een stabiele windkracht acht) dan willen ze met zijn tweeën, zonder volgbboot, van Engeland (Lowstoft) naar Nederland kitesurfen. 'Het gaat niet om de status of de afstand,' vertelt Stephan. 'Twintig jaar geleden heb ik deze oversteek al een keer met mijn windsurfsetje gemaakt. Nee, ik vind het gaaf om met zijn tweeën, met serieus harde wind over die Noordzee te varen en de mooiste golven te rijden. Dan ben je er van overtuigd dat je het gaat halen, omdat je de tocht tot in de puntjes hebt voorbereid. Je gevoel en je kennis over de zee moeten kloppen. Je weet wat de wind doet, hoeveel daglicht je nog hebt en je weet dat je materiaal goed is. Het lijkt heftig zo'n oversteek, maar met mijn jarenlange surfervaring weet ik precies wat ik doe. We gaan ook alleen als de omstandigheden goed zijn. Als we het materiaal getest hebben en we zeker weten dat we het gaan halen, bij twijfel dan gaan we niet. Ik hoop natuurlijk dat het door gaat, maar als we twijfelen, dan stellen we het avontuur gerust een jaar uit.'

Op de hoogte blijven van Stephans plannen? Check www.northseacrossing.nl